

Ik geloof in de Verrijzenis van het vleesch, en in
het Eeuwig leven. Symbol des Geloofs.



Bid tot lafenis der vrome ziel

van Mevrouw

ELISA-MARIA BASTIEN

echtgenoot van Mijnheer

PIERRE HAINAUT,

geboren te Ronse den 24 Juni 1878

en er godvruchtig overleden den 26 April 1941,

tijdig bediend met de Heilige Sacramenten.

Aan uwe geloovigen, Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar in een beter veranderd.

Mis der overled.

De overledene was eene vrouw van sterk en een-
voudig geloof in Gods waarheid, goedheid en
barmhartigheid, van onwankelbaar betrouwen in
Zijne alles omvattende Voorzienigheid, van gren-
zeloze liefde tot God en tot den naaste.

Kom gezegende mijns Vaders... en treed binnen
in de Vreugde van uwen Heer. Evangelie.

Weinig kinderen mogen zich beroemen op eene
zoo voorbeeldige zóó godvruchtige moeder; want
zij wist ze op te voeden in de vrees des Heeren, in
eeren in deugd - en nu worden ze allen een perel
aan haar moederkroon.

De eeuwige belooning zal ze ontvangen en in den
Hemel zal ze alle geluk en alle vergelding beërven.

We zeggen U, vaarwel, beminde echtgenoot,
moeder en grootmoeder, weldra zal het voor ons
een nieuw geluk zijn, u te mogen terugvinden in
den Hemel. Zegen onze loopbaan en draag aan
God al onze betrachtningen op; uwe voetstappen
willen wij volgen en uwe goede voorbeelden na-
leven.

Beminde echtgenoot en kinderen, ik dank U
voor uwe genegene liefde en goede zorgen; bidt
veel voor mij, bijzonder in de H. Mis.

Jezus, Maria en Jozef, ik geef U mijn hart, mijne
ziel en mijn leven. 300 dag. afl.

Lievyns-Rousseau, Ronse.