



TOT ZOETE EN VROME
NAGEDACHTENIS VAN

Mevrouw L. Eugène MILIS

geboren Marie Eugénie CARLIER
schielijk overleden op 30 Januari 1953
in haar 78^e levensjaar.



Wij vinden haar beeld terug in deze bepalingen en raadgevingen van St. Paulus :

Wie een ander bemint, heeft de Wet volbracht.

Blijft onder diegenen die elkander broederlijk liefhebben, die de vreugde van de hoop delen, die stand houden in de beproeving, die volharden in het gebed, die de gastvrijheid met bereidwilligheid beoefenen.

Laat U door het nederige aantrekken.

De liefdadigheid is geduldig; zij is dienstvaardig; de liefdadigheid is niet afgunstig; zij is noch snoeverig, noch hovaardig, noch eerzuchtig; zij streeft niet naar winst; zij ergert zich niet; het kwaad verwekt bij haar geen wrevel; zij vindt geen genoeg bij het schouwspel van het onrecht, maar zij verheugt zich in de triomf van de waarheid; zij verontschuldigt alles, gelooft alles, verhoopt alles, verdraagt alles.

Heiligen in de Hemel, wees hare ziel behulpzaam; Engelen van de Heer komt haar tegemoet. Ontvangt haar. Stelt haar voor aan de Allerhoogste.

Geef haar, Heer, de eeuwige rust en laat ze baden in het eeuwige licht.

Heilige Maagd Maria, onthaal degene die uw naam draagt en U zó teder beminde.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (7 j. 7 q.)

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)