

Hoe zacht is de dood voor hen die een groote  
godsvrucht hebben tot Jezus' heilig Hart.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# MARIE CORDIER

echtgenoot van Mijnheer

## CONSTANT D'HANENS

geboren te Ronse den 23 Oktober 1886, en zeer  
godvruchtig in den Heer ontslapen, den 22 Juli 1941,  
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de  
Heilige Kerk.

Deze bewonderenswaardige, brave vrouw, die wij  
biddend gedenken, heeft in ons midden geleefd, als  
een bloem in de schaduw, nederig en bescheiden,  
in alles zich zelf vergetend en enkel bekommerd met  
het geluk van haar echtgenoot en van haar omgeving.  
Zij was waarlijk een vrouw naar Gods hart; ziele-  
kracht en bevalligheid was haar gewaad; wijsheid  
kenmerkte haar gedrag; zachtmoedigheid bestuurde  
haar tong; medelijden toonen en mild zijn voor hen  
die in nood en in droefheid waren was haar levens-  
genot; godsvrucht haar sterkte en de liefde tot God  
het richtsnoer van al haar doen en laten.

Haar echtgenoot en allen die haar kenden roe-  
men en prijzen haar. Wat edel voorbeeld voor allen.  
Haar gedachte zal in eer blijven bij de menschen en  
God zal zich over zijn trouwe dienares ontfermen.

Duurbare Echtgenoot, richt uw tranende oogen  
hemelwaarts. Brak de dood den draad mijns levens,  
toch zal hij nooit onzen innigen liefdeband verbreken.  
Daarboven blijf ik u beminnen; daar verwacht ik u.

Beminde Broeders en Zusters, Familie en Vrienden,  
vaart allen wel en bidt voor mij.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. 300 d. afl.

---

Druk. Theo Laurier, Ronse