

Gij die mijne vrienden zijt, gedenk mij in uwe gebeden.



Bid voor de ziel van
Mijnheer

OMER CLEMENT

echtgenoot van Mevrouw

Emma Delsoir

geboren te Ronse den 22 Oktober 1884 en er
overleden den 15 Februari 1936,
versterkt door de laatste H. H. Sakramenten.

Door zijne goede inborst, zijne bevallige gemeenzaamheid en dienstwilligheid had hij de genegenheid gewonnen van allen die hem kenden.

Waakt, want gij weet niet welk uur, uw dood zal komen; oefent zorgvuldig de deugd en leeft op zulke wijze dat uw geweten zuiver zij en bereid om voor God, uwen rechter te verschijnen. Nav.

Gelukkig de mensch die gedurig de dood voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te sterven.

H. Thomas.

Beminde echtgenoot, heb dank voor uwe genegenheid en zorgen. Eene onverbiddelijke kwaal heeft mij aan uwe liefde onttrokken; dat de Gods wil geschiede, doch bij Hem troost en steun en denk dikwijls aan mij in uwe gebeden.

Mijn Jezus, vergiffenis en barmhertigheid door de verdiensten van uwe heilige wonden.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

R. I. P. 300 dag. afl.

Druk. Isidore Carton, Ronse