

God gaf hem ons ; God nam hem ons ; gelijk het den Heere beliefd, zoo is het gebeurd : de Naam des Heeren zij gezegend. Job 1 21.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Jacobus-Franciscus Cambier,

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Louisa Van Cauwenberge,

geboren te Zele den 4 October 1849 en godvruchtig overleden te Lokeren den 21 Maart 1910.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

God heeft het tegenwoordig leven met ellenden vervuld om ons den prijs van het toekomstige te leeren kennen.

Indien wij voor deze aarde geschapen waren, en indien alles een einde nam op den boord van het graf, het ware verschrikkelijk door de dood gescheiden te worden. Maar als men zijne bliken richt hooger op; als men denkt dat de mensch geschapen is voor het eeuwig geluk des Hemels, dan wordt de scheiding verzocht door de hoop van elkander weder te vinden, om voor altijd vereenigd te blijven.

(H. Greg. van N.)

Gelukkig de mensch, die niet luistert naar het kwaad en naar de goddeloozen, maar die de geboden van God blijft onderhouden en getrouw zijne christelijke plichten blijft voldragen, in zijn sterfuur zal God hem barmhertig zijn en hem zegenen in zijn lijden ; en gérust en met onderwerping zal hij, gelijk de Overledene, kunnen bidden : «Alles wat God wil, al gelijk dat het God belieft.»

Dierbare Echtgenoot en Kinderen, vaartwel ; ik sterf gerust in de hoop dat God in zijne barmhertigheid mij zal opnemen in het hemelsch Vaderland. Hebt dank voor uwe aanhoudende zorgen en goedheid. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dagen af.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(500 dagen afaat.)

Lijkdienst in de parochiale kerk op Woensdag 23 Maart, om 9 ure.

Lokeren, drukkerij A. Vlaminck-Wille.