

Gedenk, o mensch, dat Ge van stof en asch zijt
en dat Ge tot stof en asch zult weerkeeren.

Liturgie van den Vasten.

† **BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

JEANNE HORTENSE DELIVEYNE

echtgenootte van Mijnheer

HENRI LAURIER

geboren te Ronse, den 18 September 1908,

en er overleden den 2 Mäart 1944;

Bediend met het H. Oliesel.

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het
geschied; de naam des Heeren zij gezegend.

(Job. I. 21.)

Breekt de morgen aan, denk dan dat Gij tot den
avond niet leven zult. Wees dan immer bereid en
leef zoo dat de dood u nooit onvoorbereid vinde.

(Nav. Christi)

Pijnlijke beproevingen heeft deze jonge moeder
gekend, droefheid en angst heeft ze moedig aan-
vaard en gedragen - en zie nu dat de terugkeer van
haar man uit de gevangenschap haar troosten en
opbeuren mocht, overviel haar een kwaal welke
noch wetenschap noch offervaardigheid van dok-
ters en vrienden vermochten te heelen.

Pijnlijk valt de scheiding en zwaar de onvoorzie-
ne smart, doch Gods besluiten hoe ondoordring-
baar ze ons ook toeschijnen, zijn immer vol goed-
heid en liefde jegens ons. Daarom buigen we het
hoofd en onderwerpen we ons met kristelijk hart
aan de geheime schikkingen zijner Voorzienigheid.

Bemide echtgenoot, graag bleef ik nog lange
jaren bij U om te zorgen voor U en te werken met
U voor ons lief kindje - edoch O. L. Heer wil het
anders - Onderwerp U aan zijn H. Wil. Bemide
ouders, bloedverwanten en vrienden, laat uwe liefde
voor mij voortleven in uw daagelijksch gebed voor
mij - en Gij, eerwaarde Zuster en Tante, den Heere
toegewijd - gedenk U mijner in uwe gebeden,
H. Missen en H. Communien — Barmhartige Jezus,
geef hare ziel de eeuwige rust. (300 d. afl.)

Druk. Bataille en zoon, Kleine Markt, 2, Ronse.