

" Vader, uw wil geschiede op aarde als in de hemel,..  
Gebet des Heren.



Bid voor de Zielerust van Mijnheer

## **Lucien DERNICOURT**

echtgenoot van Mevrouw

### **Lucienne BETTESONE**

geboren te Flobecq den 29 November 1914,  
overleden te Ronse den 26 Mei 1966,  
gesterkt door de Heilige Sacramenten

---

Heer, we hebben een goede vader verloren, maar we danken U omdat Gij hem ons gegeven hebt. Allen die hem gekend hebben, minden hem om zijn groot hart en zijn rechtgeaard gemoed.

Bemide echtgenote, heb dank voor uwe genegenheid en tedere zorgen.

Wees niet bedroefd zoals degene die geen hoop hebben. Deze schikking is van de Allerhoogste. Ik bid de Heer voor u die over mijn verlies treurt. Zoek troost in uw levendig geloof en bid veel voor mij. Geliefde zoon en schoondochter ge weet hoezeer ik u bemide en hoe gaarne ik nog bij u was gebleven; heb dank voor de vele zorgen en liefdevolle toewijding, waarmede ge mij hebt omringt; Vergeet uw vader niet en bidt voor zijn zielerust.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, dank voor uw diepe genegenheid; gedenk mij in de H. Mis.

---

De familië denkt u.

Flobecq - Imp. Maurice Fostier