

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS



Gedenk in uwe gebeden de ziel

van

PIETER DERNICOURT

echtgenoot van

MARIA-MATHILDE DERIDDER

geboren te Oprakel den 7 September 1869

en aldaar overleden den 14 Augustus 1945.

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

De duurzame overledene was een rechtvaardig man; zijn nederigheid en goedheid maakten hem van iedereen bemind.

Gansch overgelaten aan Gods Heiligen Wil, zag hij met kalmte het einde van het sterfelijk leven naderen. Hij ontsliep in den Heer om van Hem het loon voor zijn arbeid, de kroon van glorie te ontvangen.

Het leven van ieder mensch is een proeftijd ons door God geschonken, om hem te dienen door het onderhouden der geboden en door het stipt volbrengen van al zijn plichten jegens Hem en jegens onzen naaste.

Gelukkig de mensch, die dagelijks leeft zooals hij wenscht bevonden te worden in het uur van den dood.

Teerbeminte echtgenote, mijn geliefde kinderen en duurzame bloedverwanten, ik dank u voor uwe aanhoudende zorgen binst mijn ziekte. Vaarwel, maar vergeet mij niet in uwe gebeden; laat geen enkelen Zondag voorbijgaan, zonder aan mij te denken in de H. Mis. Kom mijn ziel ter hulp door gebeden en goede werken, en Gods zegen zal over U komen. Eens zien wij malkander terug in het huis van den Almachtigen Vader

Mijn Jezus barmhartigheid!

---

Uitg. Marcel Deltand. Koster, Oprakel