

Ik zal hem een gezegenden ouderdom schenken en hem het geluk aantoonen dat ik hem heb voorbereid.  
Ps.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### Jan-Baptiste DERNICOURT

geboren te Oprekel den 19 Januari 1860 en aldaar godvruchtig overleden den 5 September 1933.

Versterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.



De vrees des Heeren is het begin der wijsheid. Ps.

Godvreesendheid verheugt het hert en geeft genoeg blijdschap en lengte van dagen. Wie den Heer vreest, dien zal het welgaan in zijn uiterste en hij zal gezegend worden ten dage van zijn verscheiden. Ecc.

Ik heb den weg uwer geboden bewandeld, o Heer, en van het pad der ongerechtigheid hield ik mijnen voet terug om uwe bevelen te onderhouden. Ps.

Gelukkig de mensch die beproeving lijdt, want daarna zal hij de kroon des levens ontvangen. H. Jos.

Vaartwel duurzame Broeder, Zuster en bloedverwanten, weent niet zooals deze die geene hoop hebben. Ik verlaat eene aarde van ellende voor een rijk van vrede en geluk! —: Bid voor mij, en welhaast zullen wij elkander wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.