

Die God vreest zal gelukkig zijn op het einde zijns levens en hij zal gezegend worden in de uur zijner dood.

Eccl. 1. 13.



## BID VOOR DE ZIEL

van

**Amelia DERNAUCOURT**

dochter van

**Joseph en Maria Joanna Gaublomme**

geboren te S. Maria-Lierde, den 1 December 1829,  
en aldaar overleden den 16 November 1922. Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dager: zijn vervlogen; er blijft mij niets over dan het graf. O God mijns herten, Gij zijt mijn erfdeel voor alle eeuwigheid.

Job. 17. ps. 72.

De dood vindt den rechtvaardige bereid, aangezien hij in zijn leven zoo tracht te zijn, gelijk hij wenscht in zijne dood gevonden te worden. Hij sterft, maar hij sterft gerust; want gelijk de dood voor hem het einde is van het tegenwoordig leven, zoo ook is zij het begin van het toekomende, in hetwelk hij een eeuwigdurend geluk zal vinden,

Thom. A. K. H. Bern.

Haar leven is dan niet geëindigd, zij heeft het verwisseld tegen een beter.

Daarom troost u, gij allen die haar bemind hebt, zij zal u eens wederzien en dan zal uw hart zich verblijden.

H. Joan.

Jezus, Maria en Jozef, staat mij bij in mijnen doodstrijd.

100 dag. afl.

**R. I. P.**

Sottegem, dr. Haegeman-Cousy, opv. van L. Vekeman