

Zij was Uw kind, O Maria ; toon dat Gij haar Moeder zijt.

† ZALIG AANDENKEN AAN

**Eerwaarde ZUSTER MARIA RUFINA
in de wereld DUSEUIL EMMA**

Geboren te Oosterzele, de 30 Maart 1879. In het klooster getreden der Zusters van het H. Hart van Maria, te Nederbrakel, de 18 Juni 1908. Ontving er het kloosterkleed, de 8 Augustus 1908. Werd geprofest, de 9 September 1909. Overleden te Middelburg-Vl. de 4 Juli 1953.

Heb dank, Heer God, Onze Vader,

- voor de gave van het lichtend geloof die mij altijd een vaste steun is geweest in het leven ;
- voor de troost en de sterkte die ik vond in het gebed en de dagelijkse H. Communie, om met U te dragen de vele en harde lasten van het leven.

Zie, Heer, nu kom ik tot U... alles kreeg ik van U ; maar met vreugde heb ik alles terug in Uw handen gegeven, ook mijn leven.

In eenvoud, liefst verdoken, heeft zij gedurende de lange jaren haar nederige plicht met ijver steeds volbracht.

Haar beste krachten heeft ze gegeven aan de kristelijke opvoeding der kleintjes.

Ze heeft gewerkt zolang ze kon, totdat het kruis en de gebreken kwamen van de oude dag.

Het gemis van de Goddelijke Diensten viel haar toen vooral zwaar. Ze zou voortaan thuis haar Rozenhoedjes bidden : " Nu ik niet meer kan werken, zal ik bidden voor de school ". — Ze had een tedere godsvrucht tot O.L. Vrouw, wel wetende dat een kind van Maria niet zal verloren gaan.

Dierbare Overste en Medezusters, heb dank voor Uw liefderijke zorgen ; bidt voor mij, gij bijzonder mijn zuster Begintje en familie. Ik sterf, maar mijn liefde voor U sterft niet.

Tot wederzien in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

.....
Drukk. Denis-Denys, Middelburg.