

Die mij volgt, wandelt niet in de duisternis.
Joan. VIII 12.

Bid voor † de ziel

van Zaliger Mevrouw

MATHILDE DUSONG

weduwe van Mijnheer

LEANDER DE CROO

geboren te Optrakel den 17 Februari 1851.
en er godvruchtig overleden den 9 Mei 1936.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.
Lid der Derde Orde van den H. Franciscus. De weke-
lijkschen Kruisweg, De Voortplanting van 't Geloof.

Al wie haar kende, o God, prees en bemide U in haar, want de werken haars levens getuigen dat Gij in haar verbleeft. H. Aug. Bel. IX.

Zij heeft de wegen van haar huis gageslaan, en haar brood niet in ledigheid geëten. Spr. 31.

Zij heeft hare hand geopend voor de behoeftige, en barmhartigheid beoefend jegens den arme. Spr. 31.

Zij heeft van harte vergeven aan die haar verongelijkt hadden. — Om haar in heiligheid te volmaken heeft de Heer haar de kroon van een hoogen ouderdom laten bereiken, omringd en bemind van al hare bloedverwanten.

Die om uwen Naam, o Heer den engen weg inslaan en alle wereldsche zorg ter zijde stellen, zullen in groote vrijheid des geestes wandelen.

Eerejubilaris van de Derde Orde, was zij binst gansch hare loopbaan een stichtend voorbeeld van deugd en godsvrucht voor hare medezusters. — zoolwel in den strijd voor het leven, in hare liefde voor echtgenoot en familieleden, in voor - als in tegen - spoed, en voornamelijk in den laatsten tijd op het ziekbed was en bleef hare leus " al gelijk het God belijft. „

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare moeder zijt.

Alles voor U, Allerheiligste Hart van Jezus.

300 d. afl.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(300 d. telk.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacuit.