

Gij zijt Priester in der eeuwigheid!
Geloofd zij Jezus-Christus Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Eerwaarden Heer Aimé DUYCK

Derde Ordeling van den H. Franciscus,

Priester gewijd te Luik 16 April 1906.

Leeraar te Ronse 3 September 1906.

Onderpastoor te Michelbeke 16 Januari 1919

Pastoor van het Gasthuis te Dendermonde en bestuurder van de Arme Klaren en van de Maatschappelijke werken van het arrondissement Dendermonde 23 Oogst 1919.

Bestuurder van het Klooster te Michelbeke.

2 Oogst 1928 en te Ste Maria-Oudenhove (Kasteel)

1 September 1938.

Geboren te Ninove 1 April 1882 en godvruchtig overleden te Michelbeke. 22 Oogst 1945 versterkt door al de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Onzeglijk veel heeft de priester van God ontvangen; groot zal dan ook zijn rekenschap zijn die Hij den Heer zal geven.

Daarom, dierbare Zuster en Bloedverwanten, Eerwaarde Zusters en leerlingen, gij allen die mij bemindet, bidt voor mij opdat de Opperste Rechter mij geaadig zij.

Gij vooral, mijn Broeders in het priesterschap, gedenkt U mijner aan het H. Altaar.

Gezegend zij God!

Gezegend zij zijn H. Naam!

Gezegend zij Jezus-Christus, waarachtig God en waarachtig mensch!

Gezegend zij de Naam van Jezus!

Gezegend zij zijn Allerheiligste Hart!

Gezegend zij Jezus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars!

Gezegend zij de verhevene Moeder Gods, de Allerheiligste Maagd Maria!

Gezegend zij haar H. en onbevleete Ontvangenis!

Gezegend zij de Naam van Maria, Maagd en Moeder!

Gezegend zij de H. Jozef haar allerzuiverste Bruidegom!

Gezegend zij God in zijn Engelen en zijn Heiligen!

Deze tekst is van den Dierbaren Overledene zelf.

Uitg. Lucien De Vleeschouwer. Michelbeke