

Uw Wil geschiede !



Bid voor de ziel

van Juffrouw

CORDULE DHAENENS

geboren te Gent, den 15 April 1860, door den oorlogsgeselschap weggemaaid te Nederbrakel den 10 Mei 1940.

Gansch dit leven, hetwelke zoo plots en zoo wreed werd afgesneden, verliep ver van alle kwaad in bidden en werken, werken en bidden om de dubbele liefde te dienen die haar gansch had ingenomen, de liefde voor God en voor den naaste.

Ze bad gaarne omdat ze wist dat zij zóó God aangenaam was en dit onderhoud met God voor haar een behoefte was en een voedsel voor haar liefde.

Zij werkte even gaarne omdat zij haar genoegenvond in stillen eenvoud en volkomen onbaatzuchtigheid allen te dienen.

Zij was dan ook altijd gereed om zuiver van geweten en rijk aan verdiensten naar God op te gaan.

Corduleken, gansch onze bevolking dankt U voor het goede dat gij haar deelt, door uw gebed, voorbeeld en dienstbetoon. Zij verwacht van U dat gij voor haar bij God veel zegen zult bekomen. U vergeet zij ook niet vooral niet onder Mis en Communie.

Mijn Jezus, barmhertigheid ! (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt