

Waakt omdat ge niet weet, op wat uur uw Heer zal komen. Daarom weest ook bereid; want op een uur dat gij het niet vreest, zal de Zoon des menschen komen.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN MEVROUW

Maria - Philomena D'HOOGHE

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

JOANNES NAUDTS

geboren te Nieukerken (Waas)
den 6 November 1847 en godvruchtig in den Heer
ontslapen te Nederbrakel,
den 24 November 1923. - Gezalfd met de H. Olie.



Tegen het geweld der dood kan zich niemand wapenen, want op nare zeisen staat geschreven, ik spaar noch jong noch oud, ik kom onvoorziens en wijk voor niemand. Wees dus altijd gereed en leef zoodanig dat de dood u nimmer onbereid aantreffe.

De zielen der rechtveerdigen zijn in Gods handen en de smart der dood zal hem niet raken, de rechtveerdige, al word hij door de dood verrast sterft in vrede.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden zouden ontslagen worden.

Vaartwel beminde Echtgenoot en Kinderen, ik verlaat u maar voor eenigen tijd. Welhaast zullen wij elkanderen wederzien. Vergeet mij niet in uwe gebeden, het is daar de laatste wensch die ik u uitdruk en ik weet dat gij hem gaarne zult volbrengen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quadr. al.)

R. I. P.

Nederbrakel, druk. Jos. Radys-Galle & zonen.