

O. Maria, als mijn ziel de wereld zal verlaten,  
kom haar tegemoet en bekom haar vergiffenis bij  
God en de eeuwige rust. H. Bonav.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL  
van Mijnheer

## LEO ENGELS

weduwnaar van Clemence VERSCHUREN

Geboren te Oprakel de 26 December 1866 en  
er godvruchtig overleden de 17 Maart 1954.

Bediend van de H.H. Sacramenten.

De hoop onzer toekomstige verrijzenis is gevestigd op de belofte van onze Heer Jezus-Christus. Bedroefd ons de onvermijdelijke zekerheid van de dood, de stellige belofte van de toekomstige verrijzenis beurt onze moed op. Aan hen die geloven wordt het leven niet ontnomen maar veranderd. (off. Def.)

Gelukkig de mens die de weg der bozen niet is opgegaan, maar Gods wetten en geboden heeft vervuld, want enkel die mens zal welvaren in zijn uiterste en gezegend zijn in de dag van zijn dood. (Ps. I Eccl. 137)

Wees indachtig, o mens, dat gij hier niet voor eeuwig zijt. De dag komt op welke gij alles moet verlaten hier op aarde, dus hecht uw hart niet aan deze aardse zaken. (Alph.)

Goed is de Heer voor de zielen die op Hem hoopten, voor de zielen die Hem zochten. Mijn ziel hoopt op de Heer want bij Hem is barmhartigheid en overvloedige verlossing. Een vermorzeld en rouwmoedig hart, Heer, zult Gij niet verstoten.

Mijn dierbare Familieleden en gij allen die mij kende, bidt voor mij.