



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# CAMIEL ENGELS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**CLARISSE VERPLANKEN**

*geboren te Oubraket, den 6<sup>n</sup> Februari 1873  
en er overleden den 9<sup>n</sup> Januari 1943*

---

Kort is het leven van een mensch en zoo spoedig vervlogen ; broos en vergankelijk is alles wat ons hier op aarde wordt geboden.

De duurzame overledene heeft in vlijt en zorgen zijn leven doorgebracht. vol toewijding was hij voor de zijnen, goed en behulpzaam voor zijn evenmensch.

Sterven is het lot van alle menschen hier op aarde. maar niemand kent noch dag noch uur waarop de dood zal komen ; daarom voorzichtig en wijs handelt de mensch die het uur zijner dood gedurig voor oogen houdt en elken dag bereid is om te sterven.

God zal den mensch loon naar werken geven en eenieder vergelden volgens zijn handel en wandel.

Het is een vroom en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij bij God barmhartigheid en kwijtschelding zouden vinden.

Duurbare Echtgenoot. Bloedverwanten en Familie, vaartwel. Ik dank U voor uw toewijding en genegenheid. Eene laatste gunst vraag ik U nog, bidt voor mij opdat de Heer mijn ziel genadig weze.

---

*C. Decubber-Baudisco, Oubraket.*