

Al sterft de rechtvaardige een onvoorziene dood,  
toch zal hij in rust wezen. (Wijs. IV. 7.)

## BID VOOR † DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# FRANS ELET

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

## MARIA FELIX

geboren te Oprakel, den 16 Mei 1852 en aldaar  
schielijk overleden den 6 Oktober 1929

*Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.*

**Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart en  
Jubilaris van het Xaverianengenootschap.**

Niet een schielijke dood moet men vreezen maar  
de dood die schielijk is en zonder voorbereiding.  
(H. Gregorius.)

Hij was een rechtschaper en godvruchtig man,  
die een waar voorbeeld uitmaakte voor zijne  
medeparochianen. Uiterst getrouw in den dienst  
des Heeren kwam hij regelmatig zijne ziel voeden  
aan de H. Tafel. Ook den dag van zijn plotseling  
afsterven had hij nog 's morgens met vroom ge-  
moed de H. Sakramenten van biecht en communie  
ontvangen.

De woorden van het Evangelie « Waakt, want  
gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen »  
had hij beluisterd en diep in zijn hart geprent.  
En zie, op het oogenblik dat de kerkelijke plech-  
tigheid een einde nam waar hij zijn God was  
komen aanbidden, is zijne ziel plotseling overge-  
gaan tot de hemelsche plechtigheid waar hij die  
aanbedding voor eeuwig in hoogste geluk zal  
mogen voortzetten.

Duurbare Kinderen en Bloedverwanten, beween  
mij niet en weest niet al te zeer bedroefd om dit  
haastige afscheid. Benijdt veeleer het lot dat mij is  
te beurt gevallen en volgt steeds mijn voorbeeld  
na, opdat wij eenmaal samen mogen vereenigd  
zijn bij den Heer.

Zoet Hart van Jezus, maakt dat ik U altijd meer  
en meer beminne. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 quad

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.