

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van

**NATHALIE FOREZ**

weduwe van

**FRANCIES VERMEULEN,**

*geboren te Ste Maria-Hoorebeke den 28 Juli 1851  
en overleden te Ename den 23 April 1928,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Zij was eene moeder weerdig in het geheugen der goeden te leven, zij was eenvoudig, rechtzinnig en godvreezend, zij at haar brood in ledigheid niet; daarom werd zij bemind van God en van de menschen en hare gedachtenis is in zegening.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die alzoo tracht te leven, gelijk hij zal wenschen gevonden te worden in de uur der dood.

Die zich verzekerd heeft van de bescherming van Maria binst zijn leven, zal niet vreezen voor den oppersten rechter te verschijnen.

Vaarwel, beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uwe liefdevolle zorgen, ik laat u in de vrees des Heeren; vergeet de lessen uwer moeder niet en verplicht u tot lafenis mijner ziel te bidden. Tot wederziens in den hemel.

Jesus, Maria en Jozef, dat mijne ziel met U in vrede ruste. (300 d. afl.)

Ename, wed. Vander Stuyft.