

« Hoopt op de Heer, want bij Hem is overvloedige
verlossing. »



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA FORT

Weduwe van Mijnheer

VICTOR ROOS

geboren te Zegelsem de 31 Maart 1876 en
gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis » zacht
in de Heer ontslapen te Schorisse de 6 Nov. 1955.

Lid van de Bond van het H. Hart.

— « O » —

Zalig de mens die in de Heer gestorven is, want
voor hem is alle lijden voorbij en in de hemel wacht
God om hen te belonen, die op aarde Hem trouw
hebben gediend.

Het leven van de mens is een mysterie en God alleen
kan het doorgronden en naar waarde schatten. Hem
is alle oordeel.

Gelukkig de mens die in de beproeving Gods Wil
zoekt en tracht ze geduldig en blijmoedig te dragen.

O God wien het eigen is, altijd medelijden te heb-
ben en te sparen, wij bidden U ootmoedig voor de
ziel van uwe dienaar, die Gij heden deze wereld hebt
doen verlaten, dat Gij haar niet levert in de handen
van haar vijand en haar niet voor altijd vergeet, maar
dat Gij haar door uwe HH. Engelen laat opnemen en
naar het Paradijs, haar vaderland, geleiden... opdat
zij de eeuwige vreugde moge bezitten door Christus
onzen Heer. Amen.

GEBEDEN UIT DE MIS.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

Zij ruste in vrede.

Druk. Portois Schorisse.