

Waakt en bidt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# HENRI FOUQUET

weduwnaar van

## Mevrouw Hortence GHIJS

geboren te Ste Maria-Horebeke den 12 Februari 1865  
en godvruchtig overleden te St Cornelis-Horebeke  
den 14 Februari 1943,

*versterkt door de laatste HH. Sacramenten.*

---

Zalig hij die zijn stervensuur steeds voor oogen houdt, want ter ure waar men het niet vermoedt, zal de Zoon des menschen komen. Weest dus altijd bereid, en leef zoodanig, dat de dood u nimmer onvoorbereid aantreffe. Hoe gelukkig en verstandig is hij, die nu zoodanig tracht te leven, als hij wenscht bevonden te worden bij den dood.

De duurzame afgestorvene was een man van geloof, rechtschapen en eenvoudig, een man van den ouden stempel. Van jongs af was hij de taaie werker, die maar leefde voor God en de zijnen.

Na een diep godsdienstig en werkzaam leven is hij in een schoonen ouderdom, zalig in den Heer gestorven.

*Beminde kinderen en kleinkinderen*, hebt dank voor uwe genegenheid, leeft in vrede met elkander, en vergeet mij niet in uwe gebeden, leeft steeds als goede christenen, want ijdel en vergankelijk is dit aardsche leven. Maar voor den christen is de dood enkel een overgang tot een beter leven, dat eeuwig duren zal.

Heer Jezus, geef uw dienaar de eeuwige rust, en dat het eeuwig licht hem verschijne.

Bid de vier akten voor den overledene.

---

Oudenaarde — Mich. Bevernaege