

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# CAMILLA GABRIËLS

echtgenoot van Mijnheer

## FRANCIES WAUTERS

geboren te Oubraker, den 28 Januari 1877,  
en er godvruchtig overleden, den 4 Mei 1934, voor-  
zien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart  
en van de Voortplanting des Geloofs.

---

Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld en mijn leven is in smarten geëindigd; maar pijnen en ziekten als men ze geduldig verdraagt, volmaken de kroon welke God ons heeft voorbereid. (Job I 7)

Uit de diepten roep ik tot U, o Heer! Laat uwe ooren luisteren naar de stem mijner smeeking? Bij U, o Heer, is vergiffenis en barmhartigheid en overvloedige verlossing.

Zij heeft met veel geduld het einde van haar leven afgewacht tot den dag dien God gesteld had om haar de eeuwige rust te geven. (Eccl. I 20)

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik sterf maar mijne liefde voor u sterft niet. Hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen gedurende mijne ziekte. De Heer moge 't u vergelden. Nog een laatste gunst vraag ik u: blijft elkaar steunen en helpen en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus geef hare ziel de eeuwige rust.  
(7 j. & 7 quadr.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7j. & 7 quadr.)

---

Nederbraker Druk. Werl. O. Surdiacourt.