



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

HONORINE GABRIËLS

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

Remi De Pessemier

*geboren te Opbrakel, den 29ⁿ December 1874
en aldaar zacht in den Heer ontslapen
den 9ⁿ April 1940. — Gezalfd met de H. Olie.*

**Lid van Voortplanting des Geloofs
en de Confrerie van 't H. Hart.**

Heer, Gij hebt degene die ons zoo duurbaar was weggerukt uit ons midden; zij die het geluk van ons leven uitmaakte is niet meer. Met gebroken hart en bittere tranen in onze oogen knielen wij weenend voor U neer en bidden vol geloof en christelijke onderwerping: Heer, Uw H. Naam weze ook nu en in der eeuwigheid gezegend.

Zij was 'n goede echtgenoot, 'n brave moeder, vol toewijding voor haar huisgezin, trouw in 't vervullen harer christelijke plichten. Betrouwvol mogen wij dan hopen dat zij met gerustheid van geweten de eeuwigheid is ingetreden en de opperste Rechter hare ziel in genade heeft ontvangen.

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkind, troost U in de schikkingen van den Heer; heb dank voor uw warme genegenheid en liefderijke zorgen; eens zullen wij elkander voor immer wederzien. Duurbare bloedverwanten en vrienden, weest mijne ziel indachtig in uw vrome gebeden.

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.