

O wreede dood, gij rukt uit elkander wat liefde en godsdienst vereenigd hadden.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# JULIEN GOETHALS

echtgenoot van Mevrouw

## GABRIELLE DE BRUYNE

geboren te Audenaerde den 6 Juni 1909 en aldaar  
godvruchtig overleden den 20 Augustus 1938

*versterkt door de laatste HH. Sacramenten der stervenden*

Het lijden heerscht op aarde als 'n dwingeland en kroont eenieder met een doornenkrans.

Een gloeiend vuur heeft mij verteerd en uren vol van de bitterste kwelling heb ik doorstaan. (Job.)

Het einde van zijn leven is een marteling geweest; God heeft hem gereinigd gelijk men het goud zuivert in den vuuroven. De beproeving was hard, maar nooit voedde hij opstandige gevoelens tegen God in zijn hart.

In mijn angst keek ik rondom mij en ik vond geen hulp. Tot U, o mijn God, heb ik dan opgezien; uit de diepten riep ik tot U: "O Heer, geef gehoor aan mijn stem. Zoo gij op ongerechtigheden acht geeft, wie zal bestand zijn? „ Maar bij den Heer is de barmhartigheid en in ruime mate is bij hem verlossing. (Ps.)

Een offergave voor God is een teneergeslagen geest, een vermorzeld en verootmoedigd hart. (Ps.)

*Bemide echtgenoote, dierbare broeders, zusters en bloedverwanten*, het viel me toch zoo pijnlijk u te moeten verlaten, die me zoo teederlijk bemindet, zoo liefdevol verzorgdet, zoo angstig bewaaktet; doch aanvaardden wij deze harde slag in een geest van geloof. Ik zag voor mij een nieuw leven vol rijke verwachtingen, doch alles stortte vlug ineen; doch morren wij niet tegen God, het zal ons ten goede komen, aan mijne ziel en aan onze familie. Blijven wij malkander indachtig in onze gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid!

(300 dag. afl.)