

Ik heb mij verblijd in hetgeen mij is gezegd; ik zal het huis des Heeren binnentreden. Ps. CXXI.1



BID VOOR DE ZIEL

van

DONATHILDE GOORIX

Weduwe van

AMICUS VAN DAMME

geboren te Munckzwalm den 22 December 1849 en godvruchtig overleden te Rooborst aen 3 Juli 1928
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Lid van het genootschap der H. Barbara.

Zij was eene echte christene moeder. Als moeder heeft zij zorg gedragen van haar talrijk huisgezin. Zij heeft haar brood in ledigheid niet geeten. Zij heeft de gevoelens van deugd en godsvrucht in het hart harer kinderen geprent, altijd is zij hen voorgegaan door alle christelijke voorbeelden. Ook mocht zij gerust het hoofd neerleggen met de zoete hoop dat God haar zal beloonen.

Zij heeft haar smart tot het einde toe met veel geduld verdragen en den loon der eeuwige vreugd afgewacht, vuriglijk verlangende om onbonden te worden van de banden des lichaams en met Jezus te wezen.

Duurbare kinderen, vaartwel, ik verlaat u voor een beter leven. Het vurigste dat ik van u vraag is dat gij elkander zoudt blijven beminnen en de lessen uwer moeder niet zoudt vergeten.

Bidt voor mij opdat wij eens mogen vereenigd zijn in den Hemel.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde.

300 d. afl.

R. I. P.

Drukk. Camiel Melckebeke-D'Hollander, Sottegem