

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen. (100 d. afl.)



Bid voor de ziel

van

**Jan-Baptist Gosseye**

weduwnaar van

**Juliana Leleu**

*geboren te Schoorisse den 30 April 1824 en  
overleden te Opbrakel den 30 December 1908.*

Lid van den H. Franciscus-Xaverius.



De hooge jaren zijn eene eerekroon die op den weg der gerechtheid gevonden wordt. Door de vrees des Heeren zullen uwe dagen vermenigvuldigd en de jaren uws levens verlengd worden.

Zijne wegen waren vreedzaam hij was ongeveinsd en rechtzinnig van hart vreesde God en vluchtte het kwaad.

Pr. III XVI.

Vaartwel lieve kinderen en familie ik ben aan uwe zorg onttrokken maar niet aan uwe liefde, ik bewaar de zoete herinnering van uwe verkleefdheid en van de vertroosting die ik in uw midden genoten heb.

Blijft in het goede volherden dan zal uwe hoop niet bedrogen zijn, in den hemel zien wij malkander weer. Vergeet mij niet in uwe goede werken en gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid! 100 dag. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 100 d. afl.

R.

I.

P.

O. Van Nieuwenhove-Van Den Driessche, Druk. Nederbrake I