

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN

MARIA-ELISA GOSSYE

ECHTGENOOTE VAN

PETRUS DEBREMME

Geboren te Oprakel,

den 21 December 1860, aldaar godvruchtig overleden

den 5 Maart 1915

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Tot u, o Heer heb ik mijn hart verheven, mijn God  
op u heb ik mijn betrouwen gesteld, laat niet toe dat  
ik in beschaming valle. Ps. XXIV. 1-2.

De kwellingen mijns harten zijn vermenigvuldigd,  
verlos mij uit mijne noodwendigheden. Aanzie mijne  
bedruktheid en lijden, en vergeef mij mijne zonden.  
Ps. XXIV, 17-18.

Heer, wie zal er wonen in uw huis?... of wie zal er  
rusten op uwen heiligen berg?. Hij die leeft zonder  
vlek en de rechtvaardigheid oefent, die spreekt vol-  
gens de waarheid, die in zijn hart is, die geen bedrog  
gedaan heeft met zijne tong; die zijnen evenmensch  
geen kwaad gedaan, en niet geluisterd heeft naar  
laster. Ps. XIV. 1-2-3.

Lieve Echtgenoot en Kinderen vaarwel, hebt dank  
voor uwe liefde en zorgen en vergeet mij niet in uwe  
gebeden.

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijne  
toevlucht. 300 dag. afl,

R. I. p.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle.