

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †  
ZALIGER DE EERWEERDE  
ZUSTER HONORINE

in de wereld

**Juffrouw Felicie GUILBERT**

geboren te Komen, op 16 Juli 1872.

in 't Klooster getreden op 18 September 1898,

ingekleed op 18 December 1898,

geprofest op 18 December 1899.

Vierde haar gulden jubelfeest op 18 Juli 1950.

Overleed te Schorisse, op 20 Februari 1953, versterkt  
door de HH. Rechten Onzer Moeder de H. Kerk.

De duurzame overledene heeft 52 jaren lang edelmoedig hare kloosterlijke geloften onderhouden, aan hare medezusters een stichtend voorbeeld latend van stipte getrouwheid aan haren heiligen Regel en van kloosterlijke deugden en toewijding aan 't vervullen van haar plichten.

Haar einde voelend naderen, offerde zij, in de eenvoudigheid haars harten, haar leven op aan God. Met de vurigste godsvrucht ontving zij de laatste heilige sacramenten en onophoudend verzochtte zij met de H. Paulus om ontbonden te worden van haar sterfelijk lichaam en met Jezus-Christus, de hemelse bruidegom harer ziel verenigd te zijn. Hare dood was die der heilige kloosterlingen, de weerklank van een heilig leven.

Kom, bruid van Christus, ontvang de kroon die de Heer U voor de eeuwigheid heeft voorbereid.

Teergeliefde medezusters, duurzame broeder, neven en nicht en bloedverwanten, weent niet over mij alsof ik dood ware: ik leef nu in den hemel bij Hem dien ik op aarde uit gaas mijn hart heb lief gehad; ik ben gelukkig en blijf uw schutsengel hierboven alwaar wij elkander in God zullen terugzien.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid.

---

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem