



Magdalena Antonia HAEGEMAN

Derde Ordellinge van Sint Franciscus. Lid van de Bond van het H. Hart, het Priesteruorgebed, enz. geboren te Zottegem, de 13 Juli 1895, en er stichtelijk overleden de 20 Augustus 1955.

In de loop van een Zaterdag, tijdens het Octaaf van Maria ten Hemel opgenomen, met het sluitingsfeest van het Onbevlekt Hart van Maria, is een vrome ziel van ons heengegaan.

Heel dat leven, zo aanzienlijk voor werelds succes, is tot een klare getuigenis uitgegroeid voor de leer van Kristus. Immer gedienschtig en vriendelijk was haar vrije tijd voor het gebed bestemd en een troost was het haar, de Moeder Gods te gaan vereren in de Heiligdommen die het volk Maria had aangeboden of die de Koningin van de Hemel zichzelf had uitgekozen toen haar liefderijk Hart een lijdende mensheid bezoeken kwam.

Op haar schijnt het woord van O.-L.-Vrouw van Lourdes toepasselijk : „Ik zal u niet gelukkig maken in deze wereld maar in een andere“. De zegen van Gods Moeder is geen andere dan die van Haar Zoon. „Wie Mij wil volgen, hij neme zijn kruis en volge !“.

De dood zet vaak het leven van een mens in volle betekenis. Gelijk de Heer langs Zijn dood de heerlijkheid intrad, zo werd Maria, type van elke gelovige, eerst de Moeder van Smarten en daarna de Koningin der vreugde !

Duurbare Broeders en Zusters, hebt dank om uw sterkende toewijding. Bij de vraag van de Hemel naar offers, hebt gij met huiselijkheid mijn blijmoedigheid begeleid. Dat God er U om lone. Droef maakt elk scheiden, maar betrouwen op de Heer en de zekerheid van Maria's bescherming troosten ons met het uitzicht op een gelukkige eeuwigheid. Vaart wel dan duurbare Familieleden, en gedenkt mijn ziel in uwe gebeden, gij vooral mijn Broeders die elke dag aan Gods altaar staat, en gij mijn Zuster die de Heer dient in de stilte van het klooster. Vergeet mij niet, gij allen die mijn vrienden zijt !