



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

EMMA HAEGEMAN

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

JOZEF VANDERMAELEN

geboren te Sinte-Maria-Oudenhove, den 9ⁿ October 1874 en godvruchtig overleden te Oprakel, den 18ⁿ September 1943. Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Meedoogenloos en wreed heeft de onverbidde-lijke dood het leven van die brave vrouw geroofd; diepe droefheid bangend bij allen die haar zoo duurbaar waren en treurnis in het hart van allen die haar kenden.

Zij was een brave christene vrouw, een goede echtgenoot, een teedere moeder. Lijden en beproe-ving zijn haar niet gespaard gebleven, doch vooral haar laatste levensdagen heeft zij veel pijnen moeten doorstaan. Vol hoop op genezing ging ze heen. Helaas, menschelijke hulp kon niet meer baten, haar stillen huiskring zou ze nooit meer weerzien.

Hard is dien slag, o Heer, en zwaar de beproe-ving die ons treit, doch in christene gelatenheid aanvaardt wij uw Goddelijke schikkingen. Dit is echter de troost van ons christelijk geloof: één- maal zullen wij haar in d'eeuwige vreugde weder- vinden.

Duurbare Echtgenoot, geliefde Kinderen, onver- wacht en al te vroeg komt de dood ons van elkander scheiden. Troost U echter en verheft uwe oogen naar den Hemel. Gods Voorzienigheid blijve over U waken, éénmaal zullen wij elkander wederzien.

Blijft mijne ziel in uwe gebeden indachtig en ook gij, m'n duurzame familieleden, kennissen en vrienden, bidt voor mij.

Heer Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

C. Decubber-Baudisco, Oprakel.