

Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld,  
ik heb angst en pijnen gevonden... maar aan God  
zeide ik : mijn lot is in uwe handen, uw heilige  
wil geschiede.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# KAMIEL HAEGEMAN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

## EUGENIA COOLENS

geboren te Ste Maria-Audenhove,  
den 27 Januari 1860 en aldaar godvruchtig  
overleden den 28 Augusti 1928.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten*

**Hij was lid der Congregatie van de Christene Mans.**



Het lijden van dit leven is nietigheid in verge-  
lijking met de hemelsche glorie, die er de kroon  
van is.

In mijne kwellingen heb ik, op den Heer mijnen  
God, mijne hoop gesteld, want bij Hem is barm-  
hertigheid en overvloedige verlossing. (Offic. Def.)

Duurbare Echtgenoot, ik had nog geerne eeni-  
ge jaren lief en leed met U gedeeld, maar de Heer  
heeft er anders over beschikt, tot wederziens in  
den Hemel; lieve Kinderen, mijne kroon en mijn  
geluk, eert uwe Moeder al de dagen van haar le-  
ven, hebt dank voor uwe teedere zorgen, blijft  
veerenigd door de banden der liefde en volherdt  
in de vreeze des Heeren. Vergeet mij niet in uwe  
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.  
(7 jaren en 7 quadr. afl)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.