

Heer Uw H. Wil geschiede en Uw naam zij  
gebenedijd !



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MEVROUW

**Marie-Sidonie HAEGEMAN**

WEDUWE VAN MIJNHEER

**Franciscus Henau**

*geboren te Oubraket, den 7<sup>n</sup> Oktober 1871  
en er godvruchtig overleden den 26<sup>n</sup> Mei 1950  
voorzien van al de Rechten O. M. de H. Kerk*

---

Van af hare jeugd heeft zij den weg der deugd bewandeld. Wij mogen in volle waarheid op de duurzame overledene de woorden van den H. Geest toepassen : Zij was door God en de mensen bemind en haar aandenken zal in zegen blijven.

Het is aangenaam te sterven als men goed geleefd heeft. De dood der rechtveerdigen is het einde hunner ellende, en de intrede in de eeuwige vreugde.

Die U beminnen, o Maria, zullen een grooten vrede genieten, en hunne ziel zal vrij zijn van de eeuwige dood.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij hebt mij met alle liefde omgeven ; God zal er u om loonen : volgt mijn voetstappen, blijft christelijk, dit is de grootste eer die gij mij kunt aandoen, en de waarborg uwer toekomstige zaligheid. — Mijne gedachtenis blijve U bij en bidt voor mij.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

---

*C. De Cubber-Baudisco, Oubraket.*