

Wij hebben hem bemind tijdens zijn leven, verlaten wij hem niet na zijne dood. H. Ambr.

†
ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

PIETER - FRANCIES HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw

HENRICA TURTELBOOM.

Vereerd met de Herinneringsmedalie.

Lid van de Broederschappen van den H. Rozenkrans van het H. Kruis en der H. Kruiswegvereening, geboren te Ste Maria-Audenhove, den 28 December 1851. en godvruchtig overleden te St Goorix-Audenhove, den 23 September 1900, versterkt door de Sacramenten der stervenden.

Billijk is onze droefheid en pijnlijk de slag die ons treft... Deze dien wij lief hadden, is ons ontnomen... en nu dat hij uit ons midden is weggerukt, waardeeren wij des te beter, hoe zeer hij onze achting verdiende. Als goede echtgenoot droeg hij zijne vrouw die christelijke liefde toe, welke 't huisgezin gelukkig maakt. Als voorbeeldige vader waren zijne kinderen het voorwerp zijner teederste zorgen. Als burger was hij menschlievend en dienstwillig. Ja dienst bewijzen, bedrukten troosten en dezen met raad en daad bijstaan, dit alles was hem als natuurlijk. Ook door zijn minzaam men mag zeggen vroolijk karakter won hij eenieders vriendschap. Ziekelijk sedert langen tijd verdroeg hij zijne langdurige kwellingen met eene voorbeeldige onderwerping aan Gods wil. Hij verliet deze aarde van God en van de menschen bemind.

Dierbare echtgenoote, vaarwel! De onverbidde-lijke dood heeft te vroegtijdig de banden onzer vriendschap gebroken, maar stel uw betrouwen op God, den beschermer der weduwen. — En gij lieve kinderen, ik beveel u met moeder aan God. in den hemel zal ik voor u bidden. Ik smeeke u blijft mij ook in uwe gebeden indachtig.

Zoet Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.

300 d. aflaat.

R.

I.

P.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy, Hoogstraat 67