

Gelukkig zijn degenen die ontslapen in den Heer want zij verlaten de kwellingen en den arbeid van het vergankelijk leven, om hiernamaals een onveranderlijke rust te genieten.

† Bid voor de ziel †

van

ALFONS HAEZEBROECK

weduenaar van

MARIA-CELINA LOTERMAN

echtgenoot van

HORTENSE DONKERWOLCKE

geboren te Nederbrakel den 17 Augustus 1876 en godvruchtig overleden te Oprekel den 8 Februari 1946.
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Ik heb den Heer met verduldigheid afgewacht. Hij heeft zich tot mij geneigd. Hij verhoorde mijn aanhouden. de smeking en verlost mij uit dit ballingschap. uit dit leven van tranen. Ps. 39

De Heer zal mij oordeelen volgens mijn gerechtigheid; en Hij, die getrouw is in zijn beloften, zal mij beloonen volgens de reinheid mijner handen, want ik heb zijn wegen bewaard en ben mijn God niet ontrouw geweest.

Gelukkig is de mensch die God vreest en het menschelek opzicht met de voeten treedt. Die wel geleefd heeft, kan niet kwalijk sterven. Hij zal zijn God aanschijn aan aanschijn aanschouwen voor eeuwig en in Hem alle goed mogen genieten.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dat de vrede, waar ik ingetreden ben, uw droefheid verzaethe. Vergeet vadertje niet in uw godvruchtige gebeden. Eens zien we malkander weer. in Gods grooten en schoonen hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 50 dagen aflaat.

Uitg Marcel Deltand, Koster Oprekel