

Groote ervarenheid is de kroon der ouderlingen
doch de vrees des Heeren is hunne glorie.
Eccl. XXV 8

Bid voor † de zielerust
van

SIDONIE HAILLEZ,

ECHTGENOOTE VAN

LEANDER ROMAN,

geboren te Everbeke, den 25 Maart 1847 en
aldaar overleden den 19 Januari 1927.

Gelukkig die zich gereed bevindt om de eeuwigheid in te varen De dood verrast de ware kristene niet, want deze zijn altijd bereid en gerust, de dood stelt slechts een einde aan de ellenden dezer wereld om hen te geleiden in de vrees des Heeren.

Hoe gelukkig en wijs zijn zij, die nu in dit leven zoo trachten te zijn gelijk zij in de nur des doods wenschen gevonden te worden.

Nav. Chr. I 23

Den Heer veezen dat is de wortel der wijsheid en lange levensdagen zijn hare takken

Eccl I 25

Zij was eene vrouw van geloof, eenvoudig, rechtzinnig, godvreezend en vijand van het kwaad.

De dood is slechts een scheiden

Met weerzien eeuwiglijk;

Ik zal u dus verbeiden

Bij God in 't Hemelrijk.

Vaartwel heminde echtgenoot, en teerbemide kinderen, vaartwel bloedverwanten en vrienden vergeet mij niet als gij zult bidden en dan tot het zoete wederzien.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt