

Heer Jezus, Geef hare ziel de eeuwige rust.
(100 dag. aflat)



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Léonie Haustraete

echtgenoot van Mijnheer

Jozef Vanderkerken

*geboren te Ronse den 16^e Juni 1888,
en er overleden den 2^e Februari 1940,
tijdig bediend van de H. H. Sacra-
menten der Stervenden.*

Ik ben de verrijzenis en het leven; Wie in mij geloof, al ware hij ook gestorven, zal leven. (Joann XI 25).

Het sacrifice dat Ge ons vraagt, o Heer, valt toch zoo pijnlijk; eerbiedig buigen wij het hoofd en zeggen wij met christene onderwerping: "Vader, niet onze wil, maar de uwe geschiede."

De Goede God heeft haar waardig gevonden in zijn Rijk te worden opgenomen. Hij schikt alles ten beste, alle menschelijke plannen ten spijt.

Door vele kwellingen en beproevingen moeten wij het Rijk Gods ingaan; maar de verduldige mensch lijdt tot het einde toe wat God hem overzendt, en dan bekomt hij de eeuwige belooning.

Onze duurzame overledene was een voorbeeldige vrouw en teedere echtgenoot, bezorgd om haar gezin, blijmoedig, voorbeeldig in handel en wandel, goed voor den evenmensch, milddadig en altijd geneigd om uit liefde Gods, goed te doen.

Groot zijn hare verdiensten bij God, en rijk zal hare belooning zijn, welke ze van den Rechtvaardigen Rechter zal ontvangen.

Bemide echtgenoot, Moeder en Vader, bemide broeders, zusters en familieleden, onze scheiding valt u hard en pijnlijk. Ik dank u om alles wat ge voor mij - bijzonder binst mijne ziekte hebt gedaan. niets was u te lastig of te moeilijk, onze Lieve Heer zal u alles vergelden, en ik bid voor u bij Hem. Vaarwel, vergeet mij niet in uwe gebeden en Heilige Missen des Zondags.
Mijn Jezus, Barmachtigheid. (100 d. afl.)

R. I. P.