

Niemand is zoo oud, of hij meent nog een jaar langer te zullen leven, ofschoon deze leeftijd lang schijnt te zijn, is hij toch maar kort, in vergelijking met de eeuwigheid.

H. Hieron



BID VOOR DE ZIEL

van

HORTENSE HELLEPUTTE

weduwe in 1e huwelijk van

Napoleon Van Coppenolle

en in 2e huwelijk van

Constantin DE MEULEMEESTER

geboren te Nederzwalme den 19 Mei 1836, en godvruchtig overleden te Ste Maria Audenhove, den 11 Februari 1930, voorzien van de rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Gedenk, o Heer, ik bid U, dat ik in waarheid en oprechtheid voor U gewandeld heb, en dat ik altijd gedaan heb wat goed en aangenaam was in uw oog.

Isaias

Geen arbeid mag zwaar, geen tijd mag lang vallen, waardoor de glorie der eeuwigheid verkregen wordt

Zij was een goede en brave moeder, die zonder ophouden het geluk harer kinderen betrachtte; maar de liefde voor de haren, sloot Gods liefde niet uit: Zij was godvruchtig en bad den Heer, al de dagen van haar leven.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, moeder en grootmoeder verlaat u, vergeet haar niet in uw gebeden, staat vast in den Heer, leeft in vrede en bemint elkander gelijk ik u bemind heb

O Maria, mijn hert heeft U altijd bemind, mijn tong U altijd geloofd, bid nu voor mij. H. Bonav.

H. Hert van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.

300 d afl.

R. I. P.

Sottegem, dr "De Beiaard", Haegeman-Cousy.