

Het is een zalig en heilzaam gedacht, voor de overledenen te bidden opdat zij van hun zonden verlost worden.



Bid voor de Ziel
van
ACHIEL HENAU

echtgenoot van

JULIA DE WOLF

geboren te Oprakel, den 23 April 1906,
en aidaar schielijk overleden, den 22 Mei 1947.



Heer, straf mij niet in uw verbolgenheid; en kastijd mij niet in uw gramschap. Heb medelijden met mij, o God want ik ben zwak. Verlos mijn ziel en behoud mij om wille van uw barmhartigheid. Ps: 2, 33. Een vermorzeld en ootmoedig hart, dat zult gij niet versmaden. o God. (Ps, L: 19) op U o Heer, heb ik mijn hoop gesteld, laat mij nimmer beschaamd worden! Red mij naar uw rechtvaardigheid, en verlos mij. (Ps LXX: 1. 2)

Vaart wel duurzame echtgenoot en kinderen. Vergeet mij niet in uw gebeden. Stort tranen over een doode, en begin te wenen alsof U een pijnlijke zaak was overkomen,, maar wees niet ontroostbaar in uw droefheid, (Ecl-XXXVIII; 16 17)

Gedraagt U als ware christenen. Kom mijn ziel ter hulp bijzonder door uw goede werken en gebeden. "Vaartwel ende levet scone,,. Gods zegen kome over U nu en in der eeuwigheid.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt,