



**Bid voor de ziel**  
van Mijnheer  
**FRANÇOIS HENAU**

echtgenoot van  
**SIDONIE HAEGEMAN**

geboren te Opbrakel, den 20 April 1861, en  
aldaar godvruchtig overleden den 13 October 1940.  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

De duurzame overledene was een brave man, een vrome christen, n' trouwe echtgenoot en een goede vader. Eenvoudig en stil in zijn dagelijksch leven, zachtmoedig en vreedzaam in zijn omgang met de menschen, werd hij door allen die hem kenden geacht en bemind.

Sedert lang reeds lijdend en door ziekte en kwelling ondermijnd en verzwakt, was hij immer 'n stichtend voorbeeld van geduld en onderwerping. Met heilige berusting ontving hij de beproeving uit Gods hand en was zijn ziel gelouterd en bereid om op elken stond vóór den Goddelijken Meester te verschijnen. — Plots verergerde zijn kwaal en onverwacht bijna werd hij van de zijnen weggenomen om daar te gaan waar God ons allen wacht en aan zijn trouwe dienaars 't eeuwig Loon schenkt na dit kort, vergankelijk leven.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen en kleinkinderen, altijd hebt gij mij met liefde en teedere zorgen bijgestaan. van ganscher harte dank ik U daarvoor. Moge God er u om zegenen. Troost u in uw smart en bidt voor mij opdat de Heer m'n ziel genadig weze en ook gij, m'n duurzame familie en vrienden, gedenkt mij in uw vrome gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

Uitgever A. D'Haeyer Opbrakel