

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.
Het lijden en de ziekte voltrekken de kroon die God
ons bereidt in den Hemel. H. Alph.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

MAURITIUS HEYSE

echtgenoot van Mevrouw

SOPHIA VAN DE KERKHOVE

geboren te Oprakel, den 11 Februari 1858,
en aldaar godvruchtig overleden den 16 Maart 1935,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Vol betrouwen heb ik den Heer verwacht, en Hij
heeft op mij zijne oogen geslagen. Hij heeft mijne
smeekingen verhoord en mij uit den poel der ellen-
den getrokken Ps. 30

De rechtveerdige sterft gerust, zijne dood is den
uitgang van het tegenwoordige en den ingang van
een beter leven. Hij stierf met de kalmte en de over-
geving die voor de overlijdenden een groote gratie
zijn en voor de overlevenden een allerzoetste ver-
troosting. H. Vinc.

Bemind van God en van de menschen zal zijn aan-
denken in zegening blijven. Eccl. XLV-I.

Troost U met mij duurzame echtgenootte en lieve
kinderen, 't valt wel pijnlijk aan 't leven vaarwel te
moeten zeggen doch ik onderwerp mij geerne en ver-
trek gerust naar de gelukzalige eeuwigheid, daar hoop
ik U allen eens weder te zien om dan met elkander
ons eeuwiglijk te verheugen bij den Heer.

Vergeet mij niet in uwe gebeden, ik ook zal voor
U bidden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. af.

Nederl. raket Druk. Wed. O. Surdiaccourt.