



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

Eerwaarde ZUSTER FREDERICA

In de wereld Juffrouw ALIDA HEYTENS

geboren te Nevele den 17 December 1884,

In het klooster getreden te Delftinge den 26 April 1911

gekleed den 19 Juli 1911

geprofest den 25 Juli 1912

overleden te Syssele op 22 Mei 1947.

---

Op den octaafdag van zijne hemelvaart kwam de Bruldegom kloppen en vond zijn bruid bereid als eene der wijze maagden die waakte en de olie lamp van haar voorbeeldig Kloosterleven goed gevuld hield. Immers van hare teederste jeugd af tot den laatsten dag van haar leven is de vreeze Gods haar geleidster geweest, het gebed hare bezigheid bij voorkeur, hare liefde jegens hare medezusters en ouderlingen met wier zorg zij belast was hare geduigelijke oefening; de hemel hare hoop en betrachting. God heeft haar beproefd en haar zijns waardig bevonden. Nooit kloeg zij als de kwelling haar overkwam, God dankend al de dagen van haar leven.

Bemlnde medezusters, bloedverwanten en ouderlingen ik houd niet op voor u te bidden opdat Hij u heilig, vroom en volmaakt in zijnen dienst zou doen worden. Bidt ook voor mijne ziel die onafscheidbaar met u vereenigd blijft In de liefde van Jezus Christus onzen Zaligmaker.

H. Hart van Maria wees onze toevlucht.

---

DRUK. FL. HERMAN-ALLEGAERT, GULLEGEM.