

Geloofd zij Jesus-Cristus. Amen.  
Het lijden en de ziekte met verduldigheid ver-  
dragen voltrekken onze kroon in den hemel.

H. SIG.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MEVROUW

## Maria-Amandine Himschoot

ECHTGENOOTE VAN

**Arthur Verbeken**

*geboren te Opbrakel den 29<sup>n</sup> Mei 1884  
en er godvruchtig overleden den 7<sup>n</sup> April 1935  
Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden*

God mengelt het geluk dezer aarde met bitter-  
heid, omdat wij een ander geluk zouden zoeken,  
dat niet bedriegelijk is.

De moeders die hunne kinderen opvoeden in de  
vrees des Heeren zullen als sterren blinken in de  
gelukzalige eeuwigheid.

Zij heeft de beproevingen en ellenden des levens  
met moed gedragen en bleef onwankelbaar in de  
vrees des Heeren.

Duurbare Echtgenoot en lieve Kinderen, vaar-  
wel, liever had ik nog geleden om met u te kunnen  
blijven. De Heer heeft het anders gewild, tot dat  
het Hem believe elkander weder te zien in den  
hemel. En gij mijn teergeliefde Dochtertje, wees  
niet zonder troost en steun. Bemint nu dubbel  
uwen vader, eert hem al de dagen van uw leven,  
gedraagt u altijd als ware christene, print mijne  
woorden en vermaningen diep in uw hart, bemint  
elkander en komt mijne ziel ter hulpe door gebeden  
en goede werken.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

(300 d. a.)

R. I. P.

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.