

TER ZALIGE † GEDACHTENIS AAN

CAMILLA HOEBEKE

Echtgenoot van Alfons Dericourt

geboren te Opbrakel, den 23ⁿ Juni 1883 en overleden
te Vloesberg, den 6ⁿ Juli 1941

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Heer Jesus, Gij roept mij en ik kom tot U in vol betrouwen in uwe oneindige ontfermende liefde. Ik heb steeds vurig in U geloofd, op U mijn onwankelbaar betrouwen gesteld, U, in weerwil van mijn mensche-lijke zwakheden, boven alles lief gehad.

Ik weet met volle zekerheid dat de dood die mijn lichaam verwoest, mijn onsterfelijke ziel niet kan verhinderen in haar snelle vlucht naar U, mijn God, haar oorsprong en haar einddoel.

Heer, gelijk alle menschenkinderen was ik aan het tijdelijk leven gehecht. Ik hoopte dat ik nog jaren lang zou mogen ijveren voor uw Glorie, voor de verheerlijking der Onbevleete Moeder Maagd Maria en van haar grooten dienaar den Gelukzaligen de Montfort. In uwe alwijsheid hebt Gij besloten mij te laten binnentreden in de Rust van 't echte Vaderland. Heer, uw hoogheilige wil weze in de eeuwen der eeuwen gebenedijd!

Liefste Heer, wees Gij de goddelijke trooster van mijn braven FONS, schenk hem berusting in het folterend scheiden, moed om zijn menschentaak tot het einde te vervullen tot uw meerdere glorie en laat ons dan eeuwig samen zijn bij U.

Maria, Moederlief, bescherm ze allen die mij duurzaam waren op aarde, schenk hun het beste, het eeuwig durende, God's liefde! In eenvoud en met rechtzinnig hart heb ik getracht een goed mensch te zijn voor allen en heb vrede en geluk gevonden in 't beoefenen der schoone naastenliefde. — O Maria, Gij allerbeste menschenmoeder, geef aan allen dat ze, naar mijn voorbeeld, mogen hemelwaarts gaan langs den koninklijken weg der liefde voor God en voor den evenaaste.

CAMILLA, wij allen die U kenden en liefhadden om uw goedheid, wij weenen om uw vroegtijdig heengaan, maar het geloof brengt ons de zoete zekerheid dat Gij, bij onzen lieven Heer, zult zorgen met grooter macht voor ons welzijn. Brave CAMILLA, wij vergeten U nooit op D'Hoppe! Help ons, troost ons, sterk ons van uit den Hemel!

Moge uw schoone ziel eeuwig rusten in vrede!