

Vandaag is de mensch nog en morgen is hij verdwenen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

### Madeleine HERMAN

Dochter van

**Mr en Mevr. Leon Herman-Van Beneden**

geboren te Eine, den 14 Februari 1917, en overleden  
te Woluwe-St-Lambert, den 15 November 1945,  
Bediend met het H. Oliesel.



De vreugde van ons hart is in droefheid veranderd; o God, uwe hand sloeg ons zoo hard, onze tranen vloeien. Waarom wordt zij zoo vroeg en zoo wreed aan de teederheid van hare beminde ouders ontrukkt? Omdat Gij het volgens Uwen heiligen wil hebt toegelaten. Heer, Uw wil geschiede. Gelief barmhartig te zijn voor onze lieve dochter.

Zij was oprecht goed, eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God en week af van het kwaad.

Vaartwel, geliefde ouders, hard is de slag die u treft; hard is die dood voor mij. Ik ben u zoo dankbaar voor de liefde en de zorgen waarmee gij mij steeds bejegendet. Ik dacht nooit u zoo vroeg te moeten verlaten. Ik zal u blijven beminnen. Blijf mij liefhebben door veel voor mij te bidden, en te doen bidden. Tot weerziens in den hemel.

Vaartwel, beminde familie, vrienden en kennissen, God roept mij nog jong tot zich. Het is een les. Hoe broos toch is het geluk der wereld. Weest bereid om te sterven. Ik vraag u een vurig gebed voor mijn zielerust.

Zoet Hart van Maria, wees mijnen toevlucht.

De 4 akten voor de overledene.

---

Eine, druk. O. Hoste-Notebaert.