

Mijn Jezus barmhartigheid!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

FRANCISCA KEERSTOCK

weduwe van Mijnheer

GUSTAAF MICHIELS

geboren te Roborst, de 12 April 1878 en godvruchtig
overleden te Rozebeke, de 24 November 1953,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervender.

Alles hier op aarde is maar ijdelheid en droefheid,
uitgenomen God beminnen en Hem alleen dienen.

Veel beproeving en tegenslag heeft zij gekend.
Lange dagen heeft zij beleefd in lijden en smart, maar
wie in geest van geloof, zich verduelig inheiligt, wordt
deelachtig aan Christus' lijden en zal in eeuwigheid
verheerlijkt worden.

Haar ballingschap op aarde is ten einde en zij is
rustig ingeslapen. Heer Jezus leid haar ziel in de
eeuwige vreugde des Hemels binnen.

Kinderen die ik minde als mij zelve, leeft christelijk
als moeder in eer en deugd, Weest mij en vader die mij
verwacht hierboven, indachtig in uw gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U.

(300 d. afl.)

ZIJ RUSTE IN VREDE.

*De familie dankt U van harte voor de blijken van deel-
neming en gebeden.*

Drukk. Melckebeke, Hoogstraat, Zottegem