

Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel.

ZALIG † AANDENKEN

van

ZUSTER MARIE - MARCELLE,

in de wereld

Mejuffer Leonie KEPPENS

geboren te S<sup>t</sup> Jans Hemelveerdegem den 15 Sept. 1867

in 't klooster getreden te Nederbrakel den 7 Febr. 1890

gekleed den 7 Mei 1890

geprofest den 5 Mei 1891

in den Heer ontslapen te Nederbrakel den 4 Januari 1933

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zuster Marcelle is plots van tijd naar eeuwigheid overgegaan, wanneer de wensch van « Zalig Nieuwjaar » ter nauwernood was uitgestorven. Wij mogen hopen dat haar afsterven dezen wensch heeft verzenlijkt: een jaar kan aan de ware kloosterzuster niets zaliger medebrengen dan het bereiken van haar levensdoel door opgenomen te worden in het zaligend bezit van God.

Ook door haar voorbeeld spreekt Jezus' vermanende stem tot ons: « Waakt dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal: des avonds laat, of te middernacht, of met het hanengekraai of des morgens. Waakt opdat Hij niet, op 't onverwachts gekomen, u slapende vinde. »  
(Marc XIII: 35-36).

Eerwaarde oversten, hebt dank voor uw goedheid, die dagelijks zoo troostend tot mij sprak in de meest mogelijke zorgen, waarmede gij mij omringdet; mijn bede bij God om zegen over u en onze dierbare congregatie zal voortaan mijn vergelding zijn.

Dierbare medezusters, uw genegenheid blijve werken in uw bidden voor mij.

Beminde familie, ik vraag God dat ik, in uw schoon kristelijk leven, steeds de verzekering moge vinden u allen in den hemel terug te zien.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

Mijn Jezus, barmhartigheid!

---

Druk V. V. Nieuwenhove, Geeraardsb. — B. 20449

