

Gelijk eene bloem nauwelijks ontloken en vertrappt,
zoo is hij verschenen en verdwenen. (H. BONAVENTURA)



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

ANDRÉ LARNO

TEERGELIEFD ZOONTJE VAN

Maurice en Maria-Eugenie CARBONELLE

geboren te Neder-Eename den 12 Oogst 1930
en aldaar zachtjes in den Heer ontslapen
den 24 September 1933.

— — — — —
Gelukkig kind, dat van zijn spel,
Zijn engelken voor reisgezel,
Zijn hertje vrij van zonde en schand,
Is weggegaan naar 't hemelsch land.

— — — — —
Gelukkig kind, gij liet ons al
Bedroefil om u in 't Aardsche dal :
Gij blijde, daar omhoog, bidt
Voor ons, waar ge op den troon nu zit.

GUIDO GEZELLE.

Zooals het den Heer behaagde zoo is het geschiedt ;
de Naam des Heer zij gezegend. JOB I 21

Laat de kleine kinderen tot mij komen, want aan
dezulken behoort het rijk der hemelen.

MATTHEUS XIX 14

Kinderen, looft den Heer, gebenedijdt zijnen heiligen
Naam.

BEMINDE OUDERS, GROOT-ouders EN BLOEDVERWANTEN,
ik dank u voor uwe teedere zorgen en zal over u waken
bij den Heere.

Eename — Em. Vander Stuyft-Taverniers.