

Geloofd zij Jezus-Christus.

Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS LAUWERS

weduwnaar van Mevrouw

ROSALIE AUSTRÆTE

geboren te Nederbrakel,

den 10 October 1843 en godvruchtig overleden
te Ooprakel, den 9 Februari 1923,
voorzien van de HH. Sacramenten.

Hij was lid der Confrerie van het H. Hert en van het
genootschap van den H. Franc.-Xaverius

Hij was eenvoudig en rechtzinnig, God
vreezede en het kwaad schuwende; daarom
mag hij hopen op de opperste belooning die God
aan zijne dienaren geeft. Job.

God mengelt het geluk dezer aarde met
bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden
zoeken welke zoetigheid niet bedrieglijk is.

H. Aug.

Daarom aanvaardde hij gewillig de beproe-
vingen die hem overkwamen, bleef in vrede in
zijn lijden en behield de verduideligheid.

De hooge ouderdom is eene eerekroon als
hij op den weg der deugd bereikt wordt. Spr. 16
Bemide Kinderen, troost u. Ik bedank u
voor de goede zorgen waarmede gij mij omringd
hebt, bemint elkander, volhardt in het goed en
weest mij indachtig in uwe gebeden. En gij,
dierbare dochter in 't klooster, denkt dikwijls op
mij in de H. Missen en uwe communieën.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. & 7 quadr.

H. Franciscus-Xaverius bid voor hem, 100 d.a.

A. VdDriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.