

Zalig zij die wenen want ze zullen getroost worden. (Mt.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van

MEVROUW

Anna-Maria LEEMAN

echtgenote van Mijnheer

Charles MARTENS

geboren te Gent, op 7 Maart 1889, en zeer godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem, op 13 Januari 1954, gesterkt en getroost door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Wat een troost op zijn sterfbed te mogen zeggen: ik heb mij altijd geweerd om te doen wat Onze-Lieve-Heer van mij vroeg, voor dezulken wordt het evangeliewoord werkelijkheid: „de Meester is daar en roept U“. Hij roept U uit het lijden dat ge Hem ontelbare malen hebt opgeofferd in uw schietgebed: „alles tot meerdere eer en glorie van God“; Hij roept U tot de eeuwige vreugde waar ge zo smachtend naar verlangd hebt.

„O Heilige Maagd van Lourdes, keer uw ogen niet af van onze ellenden: heb medelijden met hen die elkander liefhadden en thans gescheiden zijn, heb medelijden met de eenzamen, heb medelijden met hen die bidden, met hen die wenen, met hen die lijden. Geef aan allen hoop en vrede.“

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.

Dr. « DE BEIAARD » Sottegem