

De wil des Heeren geschiedt op aarde als in den Hemel.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PAULA-ANGELA LELEU

Dochter van

Mijnheer Alfons en Mevrouw Idalie Van Den Dooren

geboren te Opbrakel, den 10 Mei 1915 en er zeer godvruchtig overleden den 25 Juni 1926

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Alhoewel wij de oordeelen van God niet doorgronden, moeten wij ons nochtans aan zijn heiligen wil onderwerpen, omdat Hij oneindig wijs is en ons bemint.

H. Basilius.

Roem niet op den dag van morgen, want gij weet niet wat den dag van morgen baren zal.

Ps. XII. 27.

Wie den Heer vreest, dien zal geen kwaad overkomen, maar in de beproeving zal God hem bewaren en van het kwaad bevrijden.

Eccl. XXXIII, 1.

Helaas! Duurbare Ouders, teerbeminte Broeders en Zusters, ik dacht niet u zoo spoedig te moeten verlaten. Ik ben nu aan uwe oogen onttrokken, maar niet aan de liefde uwer harten; ik bewaar de zoete herinnering uwer aangekleefdheid en der vertroostinggen welke ik in uwe midden genoten heb. Ik bid u mij nu door uwe gebeden en goede werken bij den Almogenden bij te staan.

H. Ephrem. H. Aug. Ad. Rom.

Liefderijke Zaligmaker, open den schoot uwer barmhertigheid voor onze duurbare Paula, voor welke wij bidden, en ontvang hare ziel in eeuwige rust, Amen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

R. . . I. . . P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert